

PAL VISI N

- “Israel – Palestina konflikten”
(Spoiler Alert: Det är ingen konflikt)
- NYHET: Vissa ogillar vintern!
- Västbanken?



“Israel - Palestina konflikten”

(Spoiler Alert: Det är ingen konflikt)

Text av Malak Sammounch

OBS! Denna text är bara en överblick och går inte in i detaljer om det palestinska lidandet. Syftet är att du ska veta att oktober den sjunde är bara ett datum, inte en start



Theodor Herzl (1860-1904), fadern av sionism.

Så länge du har en mobil, tillgång till el för att ladda din mobil, tillgång till internet för att använda din mobil, och lite ‘snacks’ som du kan äta medan du surfar, så har du säkert en aning om det som händer i Palestina.

Det spelar ingen roll var du har fått din information ifrån, du vet i alla fall att det är något som sker där. Men, frågan är, vet du verkligen *VAD* det är som händer? Eller *NÄR* det egentligen började? Har du en aning om *HUR* det började och *VARFÖR*? Mest troligen inte.

I den här artikeln får du en sammanfattning av historien för att **DU** ska komma närmare sanningen, och inse att den sjunde Oktober var bara ett datum, inte en start.

Låt oss åka tillbaka lite i tidslinjen, ända bak till slutet av 1800-talet, mer exakt år 1896 - sååå länge sen, eller hur?

Palestina var under det osmanska rikets makt då, och där levde palestinier; muslimer, kristna och ett få antal judar, i fred.

Men tyvärr, det här är ingen sagovärld, det är verklighet. En verklighet som är full av monster i människoform, fula giriga, onda monster.

THEODOR HERZL är exempel på sådana monster. Denna herre introducerade den sionistiska rörelsen - han grundade ‘Sionistiska världsorganisationen.’

Herzl och hans organisation främjade judisk migration till Palestina och byggde på målet att göra Palestina till en “judisk stat”. Denna organisation föreställde verkligen definitionen av sionism; ‘En politisk och

nationell rörelse med målet att skapa en judisk stat i mellanöstern.’

Okej, det räcker med sionismprat - vi kollar lite på sionismens resultat.

Vi flyttar oss lite längre fram på tidslinjen, det är år 1917, första världskriget har startat, och uttrycket “ett land utan ett folk till ett folk utan ett land” blev vanligare mellan människor. Som om det vore en *förberedelse* till det som skulle ske.

Judar immigrerade till Palestina och delar av palestiniskt land köptes av sionister.

Det är här den Brittiska regionen kommer in i historien - Ta-Da! Överraskning! Inte? Meh.



Palestina före 1947

Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Y. A. Balfour

Balfourdeklarationen,

Britterna lovade sitt stöd till sionisterna gällande skapandet av ett judiskt hemland i Palestina - Det de kallade "ett land utan ett folk."

Låt mig introducera; 'Balfourdeklarationen'. En deklARATION som visar den brittiska regeringens stöd till idén av en judisk stat i Palestina, som självklart var ett land **MED** folk.

Jag vet att du inte har hela dagen på dig, så jag spolar fram lite mer.

Det är slutet av första världskriget och det osmanska riket har kollapsat och Palestina är nu ockuperat av britterna. Sionistiska nybyggare ökade mer och mer i landet.

Judisk migration till Palestina fortsatte i flera årtionden.

Det palestinska folket gick ut på demonstrationer och stod upp emot detta, förstås, då de såg britternas support av sionism orättvis och ensidig, vilket den var.

År 1936 gjorde palestinierna uppror för att bekämpa brittisk och sionistisk ockupation. Tre år av uppror senare hade tusen-

-tals palestinier mördats, och ett hundratals sionister och briter dog också.

Storbritannien monterade ner den palestinska revolutionen (för hur kunde palestinier stå upp för sitt land? Helt otroligt!) - Nu hade palestinierna inget politiskt eller militärt ledarskap.

Men till sionisternas överraskning, började britterna även begränsa den judiska migrationen (backstabbers!!), vilket upprörde sionisterna som hade slåtts sida vid sida med britterna under upproret.

Då skapade de egna väpnade styrkor och bombade britterna och palestinierna.

...Året är 1947, britterna bestämde sig att saker började gå överstyr, och meddelade då att de skulle avsluta deras mandat på Palestina, och frågan transfererades vidare till...

UN! Alltså FN, Förenta Nationerna. De kom på en brilliant förslag, vilket var att dela upp Palestina i två delar - En arabisk stat och en judisk stat.



FN:s förslag

Medan briterna förberedde sig att lämna Palestina, började den nya sionistiska populationen att ta över utan större problem, då de var proppade med vapen. Sionisterna startade sin etniska rensning på palestinier (månader före briterna helt hade lämnat landet).

Flera av de större städerna och hundratals mindre byar togs över av sionisterna, som sedan tvingade tusentals palestinier att ta sig till grannländer, som flyktingar.

Den 14:e Maj, 1948, avslutade briterna deras mandat officiellt, och lämnade landet helt. Eller, inte helt helt, utan de lämnade sina stridsvagnar och vapen bakom sig, som ett litet minne.

Sedan 1917 (brittisk ockupation) tills 1948 (briternas avgång), antalet sionister hade ökat tio gånger, och nått en halv miljon nybyggare. Israel hade skapats (14/05/1948).

De omgivande arabnationerna förklarade krig, med målet att **befria Palestina**. Men trots denna hjälp och trots att de var fler än sionisterna i antal, vann Israel. De hade utländsk hjälp inom flera områden: militärt, politiskt och ekonomiskt - De var väl förberedda.

Israel växte bortom linjerna som UN hade dragit genom att förstöra arabiska byar och minska på den palestinska populationen.

Runt 800,000 palestinier blev våldsamt bortkörda från sina hem, och de förvandlades till flyktingar i **SITT EGET HEMLAND** och i grannländerna. 13,000 Palestiner **MÖRDADES**. Mer än 500 byar och 10 städer blev tagna av Israeler. **AL NAKBA (Katastrofen) hade skett.**

Jag ber om ursäkt, skrev jag "hade skett"? Det är ju dåtid. "Sker" eller "började" skulle vara bättre ordval. I alla fall om det vi lärde oss i mellanstadiet är sant, för

mycket av det vi lärde oss var lögn, tydligen. Nakban tog aldrig slut, israeler fortsätter att bygga olagliga bosättningar på ockuperat palestinskt land. Palestiner i Västbanken tvingas leva under militärlagar, som utsätter dem för kontrollpunkter, utgångsförbud samt slumpmässiga arresteringar, medan israeler som har bosatt sig där lever under civila lagar. Segregerade vägar som drar linjer där Palestiner får vistas, förbud att be och intrång på heliga muslimska och kristna platser, att stjäla mat och vatten samt begränsa inkomsten av dessa till palestinerna, gripandet och avrättningen av barn, tusentals Palestinska fångar i israeliska fängelser, avrättningar, attacker, allt detta är exempel på det palestinerna har gått igenom i mer än 70 år. Jag har ändå inte tagit upp hur allt detta blir ännu värre under religiösa högtider eller hur israeliska bosättare attackerar palestinier och i vissa fall mördar dem, eller Gaza som lever under en blockad införd av Israel.

Allt jag har skrivit hittills är bara en överblick av palestinernas lidande. Det finns inte tillräckligt många ord för att beskriva det de har gått igenom. Jag kan skriva tills mina fingrar börjar blöda men det kommer inte att kunna beskriva det lidande som pågår och som har förvärrats sedan oktober 2023. Denna tidning är bara ett sätt att få palestinernas röster att bli hörda, att få **dig** att höra deras skrik som har pågått sedan 1948. Palestiner lever i ett öppet fängelse. Hoppas att du tar dig tid att tänka själv.



"Israeliska soldater tog 10 unga i mitten av byn och sköt dem bara för att döda dem. För att alla andra skulle se det och fly iväg." - Theodor Katz, israelisk Historiker. (Aljazeera)

Palestina nu...



"Min dröm var att bli en fotbollsspelare, men det är inte möjligt" - En ung palestinsk kille som behövde amputera båda sina ben efter att hans hus bombades.

Mer än NITTON TUSEN, 19,000, NINETEEN THOUSAND palestinier har MÖRDATS av Isreal och deras bomber, militära grupper OCH beväpnade civila sedan den sjunde oktober. Nitton tusen är inte en liten siffra. Det är inte ens en siffra, vi pratar om människoliv! Individuella liv. Varenda person hade ett liv som de såg fram emot. Ett liv som slutade bara så där. Arm efter arm, ben efter ben, kroppsdel efter kroppsdel har amputerats av överlevare. Överlevare som önskar att de inte överlevde när hela deras familj mördades. Överlevare som är barn. Överlevare som är människor. Människor som kommer dö i nästa bombning istället för den de överlevde.

Att ett barn sitter i ett sjukhus, täckt med blod efter en operation utan bedövning, utan mat, utan vatten, utan familj utan något annat än trauma och ljud av explosion, har det barnet verkligen överlevt? Eller nej vänta, sjukhuset bombades också. Barnet har dött nu. Ah- en skola bombades, 200 barn och folk som sökte skydd har mördats. —Hörde du? En till explosion- den säkra vägen ut har bombats. Ett barn har bombats. En kvinna har blött till döds. En man sköts av en isrealisk soldat - eller var det en isrealisk bosättare?

Jag tänker inte beskriva mer, jag borde inte behöva göra det. Du som människa är skyldig att leta efter sanningen och stå upp för den. Som människa är du skyldig palestinerna att göra deras röster hörda. Som människa är du skyldig att agera och säga emot när du ser orättvisa.

Ska palestinier behöva utrotas för att folk ska vakna?? Prata om dem! Lägg ut om det som sker! Bojkotta varor som finansierar folkmord! Gå på protester! Stå emot Sveriges samarbete med Israel! Stå emot Sveriges tystnad! Stå emot världens tystnad!

Sen kommer det en individ som inte är utbildad på detta alls och kallar palestinier för terrorister! Hur vågar du? Palestinier är inte terrorister, det är ockupationsmakten Israel och alla som står upp för denna som är de riktiga terroristerna. Sen när var de förtryckta terrorister? För som jag kommer ihåg är Ukrainer inte terrorister. Varför är det komplicerat nu? Eller stryk det, det är visst komplicerat, det är ju araber vi pratar om...

VAKNA!

Och en sista gång, det här är inget krig det är ett folkmord. Palestinier vill ha tillbaka sitt land.

Avslutningsvis vill jag bara nämna ett citat som jag har läst någonstans,

“där det finns förtryck, finns det motstånd.”

Malak Sammouneh



“Var är du?” Frågar den lilla flickan kameramannen, fast det hon inte vet är att hon har blivit blind efter bombningen av hennes hus.

NYHET: Vissa ogillar vintern!

Text av Malak Sammouneh.

Vinter... Den mysiga årstiden som alla älskar. Årstiden där man kan ta på sig en tjock tröja, ett par raggsockor, och känna värmen av kaffemuggen i handen medan man kollar ut genom fönstret och beundrar regnet samtidigt som man hoppas på snö. Så mysigt! Vem längtar inte efter vintern liksom? Alla gör ju det!

Fel. Alla gör inte det. Låt mig berätta vem som ogillar vintern;

En liten palestinsk flicka från Gaza, som satt fast under spillrorna av sitt hus i timmar efter att det bombades av Israels terrorarmé.

En flicka som har förlorat trettiofem familjemedlemmar. En liten flicka som har förlorat sitt hus, sitt rum, sina leksaker, sina syskon, sin familj, sitt ben.

En liten flicka som är en flykting i sitt eget hemland, helt ensam, förflyttad till en byggnad hon inte känner igen, utan säng, utan tillräckligt med kläder, utan mamma, utan pappa, bara hon.

Hennes enda sällskap är skriken av andra flickor, andra pojkar, mammor, pappor, som hämtas till byggnaden hon befinner sig i, täckta med blod, vissa rinnande blod, vissa torkat blod för de har redan dött.

En flicka som långsamt börjar känna kylan, hon känner hur den blir värre varje natt. Hon kanske inte vet hur många dagar det har gått, eller vad det är för datum, men hon vet att vintern närmar sig, och hon längtar inte efter den.



Bisan, en journalist från Gaza beskriver hur tusentals människor saknar skydd från kylan.

Helt sjukt att någon kan hata vintern eller hur? Vänta tills du hör att hon inte är den enda som gör det...

Det finns en pojke också, en palestinsk pojke från Gaza som inte har någonstans att gå efter att hela hans hus rasade ned på grund av en explosion orsakad av Israel. En pojke som har en enda tröja då alla hans andra kläder ligger kvar under huset- eller under det som är kvar av huset.

En pojke som springer till sin mamma varje kväll och frågar om hon har något som han kan äta, när hon skakar på huvudet förstår han att han kommer att sova hungrig inatt igen, så han sätter sig intill sin mamma och blundar, om han ska sova hungrig vill han i alla fall sova i närheten av sin mammas värme.

När pojken vaknar, ligger han upp och ner, mellan två stora betongbitar.

Han ser sin mamma en bit bort, hon ligger i en konstig position. Snart förstår han att det är bara en kropp han ser, mamma är inte här.

Medan han långsamt dras ut underifrån spillrorna, av okända människor, inser han att han har förlorat mammas värme för alltid.

Han längtar verkligen inte till vintern.



En lättklädd pojke i Gaza med sin katt.

En mamma som har burit sina barn från byggnad till byggnad, i försök att hitta ett säkert ställe.

Hon vet att det inte finns ett säkert ställe i Gaza, men hon försöker ändå.

Hon har gått oändliga sträckor medan hon bar sina två barn, ett barn på varje arm, bara för att nå ett tunt tält som hon kan bo i.

Några dagar senare lägger hon märke till hur tältets väggar har börjat röra sig oftare, hon märker hur hennes barn börjar skaka på kvällarna, hon ser hur den kalla luften lämnar deras munnar när de andas under natten.

Hennes barn är små, och de har gått igenom mycket bara de senaste dagarna. Hon vet inte hur mycket mer de klarar av.

Hon längtar inte till vintern.

...

En pappa som har begravt hälften av sina barn de senaste 40 dagarna, hans fru hittades aldrig. Han och hans barn som fortfarande lever sökte skydd i ett sjukhus, men den attackerades av ockupationen.

De sökte skydd i en skola, men Israel bombade den också.

De gick från sjukhus till sjukhus från skola till skola, men pappan förstod snabbt att det inte var någon idé.

Så han tog sina barn och gick tillbaka till deras halvt rasade hus. De stannar där istället.

Det spelar inte riktigt någon roll var de går, inget ställe är säkert i Gaza.

“Jag fryser pappa,” säger det yngsta barnet, “Jag vet...” svarar pappan tillbaka medan han försöker tända en eld. Han kollar upp på himlen ut från det tak- och vägglösa hemmet.

Han längtar inte till vintern.



Bisan, en journalist från Gaza, dokumenterar vinterns start i Gaza.

Du kanske tänker just nu, "Vad hemskt! Så, ingen i Gaza längtar till vintern?"

Det är där du har fel igen.

Tro det eller ej, men det finns de i Gaza som faktiskt längtar efter vintern.

De väntar på vintern i hopp om att kylas ner ett dugg.

De väntar på vintern i hopp om att lukten som kommer ut ur deras livlösa kroppar ska försvinna.

De väntar på vintern i hopp om att flugorna som går på deras nu synliga organ ska bort.

Liken som har legat mitt på vägarna i dagar, liken som har legat under spillrorna och väntat på att någon ska hitta dem, liken av små barn, liken av mammor, pappor, vänner, syskon, klasskamrater, kusiner, släkt, liken med organ ovanpå kroppen, liken med synliga ben, liken som är deformerade och saknar delar, liken som har tillhört oskyldiga själar, dessa liken längtar till vintern...

De känner ändå inte kylan...



Gaza blöder, och ingen rör ett finger. Låt inte en tillfällig "paus" lura er. Det låter ju helt sjukt! Paus på folkmord? För att sedan börja bomba igen?

Fortsätt att gå på protester, bojkotta, tala om det som sker! Pauset existerar inte. Palestiniernas lidande kommer att öka ännu mer nu när vintern är här. Folk i Gaza är förflyttade, de bor i tält, de bor ute på vägarna. De har ingenstans att gå, och ockupationsmakten Israel kommer att fortsätta bomba dem. Om de inte dör av Israels bomber kommer de att dö av kylan. Detta måste ta slut. Nu.

Det är din skyldighet att säga emot folkmordet som sker just nu, så gör det!

Västbanken?

Text av Malak Sammouneh

Ifall Israel tror att de är smarta så har de väldigt fel. Du kanske har sett deras officiella konton som lägger ut bilder som är antingen dåligt redigerade eller skapade med hjälp av artificiell intelligens, eller videoklipp från film (inte så kreativt) och påstår att det är något som de inte är.

De har ljugit öppet om och om igen samt utfört en konstant spridning av propaganda för att få folk att tänka på ett blodigt och omänskligt sätt som dem.

Det är solklart att det de spider är falskt, de försöker inte ens gömma sina lögner (eller så är deras budget väldigt låg till poängen att de inte kan skaffa sig en ordentlig redigerare).

Deras attacker på Gaza har ökat hysteriskt sedan den sjunde oktober, och vi har alla iakttagit det som sker genom att kolla på nyheter (prova nyhetskanaler från andra länder) och följa upplägg av palestinska journalister. Vi har varit oroad över invånarna i Gaza, frusterade över bombningen av sjukhus och skolor, och arga över den stigande siffran av mördade palestinier.

Men, har vi inte glömt något?

Många har glömt en väldigt viktig grej under dessa händelser – Västbanken.

Och det är förmodligen exakt det Israel vill, men tyvärr kommer de inte att få det.

Så, vad är Västbanken för något?

Kort sagt: Västbanken är en ockuperad del av Palestina sedan 1967 och det är runt 2.8 miljoner palestinska invånare som bor där.

Sedan 1967 har Israel byggt mer än 200 bosättningar, vilket anses olagligt enligt internationell lag.

Israel kontrollerar 60 procent av Västbanken, men de är en ockupationsmakt och har tekniskt sett kontrollen även över de resterande 40 procenten.

Israels armé kan komma in i vilken stad och område de vill, när de vill, även om det inte tillhör sextio procenten som de officiellt kontrollerar.

Dessutom har mer palestinskt land förstörts för byggandet av vägar som ansluter bosättningarna



Västbanken

– till varandra (över 200 km av vägar har byggts), där flera av dessa är bara öppna för israeler.

Bosättare påstår att det är deras "religiösa rätt" att bo i dessa bosättningar och utgår ifrån det.

Israels regering stöttar detta (de var ändå de som uppfann denna rätt) genom att bland annat erbjuda lägre skatt och enklare lån, samt att alltid försvara bosättarna.



Pro-Palestinska Judar som går ut på demonstrationer mot sionism, i Washington, USA (bildkälla: TRT)



Aisha Nubani, rektor, förklarar sin oro över trakasserier som eleverna utsätts för på väg till skolan (bildkälla : Aljazeera).

Palestiniernas vardagliga liv i Västbanken är svårt och farligt på flera olika sätt då ockupationsmakten Israel har skapat restriktioner som palestinierna utsätts för dagligen.

Till exempel begränsas palestiniernas rörelse, då de endast får vistas i vissa områden. Hundratals vägspärrar som palestinierna är tvungna att gå igenom men inte israeler, har satts upp runt hela Västbanken.

Palestinierna lever inte under samma lagar som bosättarna gör, då de är tvungna att leva under militära lagar som utsätter dem för oändliga kontrollpunkter, utgångsförbud och internering utan anledning.

Israel har även byggt – ursäkta jag menar bygger – en separerande mur som delar Västbanken och tar upp mer land.

Väggen når upp till 8 meter i höjd och är hittills 439 mil lång. Den började byggas tidigt under 2000-talet och är fortfarande inte färdigbyggd.

Israel påstår att väggen är byggd för att förhindra palestier från Västbanken att komma in till "Israel", men så är inte fallet, då runt 80% av väggen är uppbyggd så att den går in i Västbankens område istället för på "Israels gräns" – Alltså, Israel vill bara ta över mer land.

Just det, jag glömde nämna att väggen, enligt internationella domstolen, är, japp, du gissade rätt: olaglig.

Om du tror att detta inte kan bli värre så tror du fel, för förutom all denna förstöring, diskriminering, stöld, bosättning, oförklarade arresteringar och orättvisa, har bosättarna utfört attacker

–och trakasserier på palestinier rutinmässigt sedan de började bosätta sig i Västbanken. Barn stoppas från att komma fram till skolan i tid på morgonen av bosättare, som backas upp av israeliska soldater, som i många fall arresterar barnen.

Det är inte heller ovanligt att barnen drabbas även fysiskt, som vid användningen av tårgas.

Inte bara barnen, utan vilken palestinier som helst riskerar att attackeras av en bosättare. Folk som är ute och går, kanske är de på väg hem från jobbet eller på väg att besöka en gammal vän; alla riskerar att anfallas.

Ibland är det gäng av bosättare som ger sig på en enda person och attackerar den och/eller förstör dess egendomar som att bränna personens bil. I flera fall har palestinier mördats av bosättare.

Alla dessa attacker försvaras av Israels terrorarmé (självklart). De agerar ju bara när det gäller arresteringar av oskyldiga barn.



Separations Väggen, Västbanken (bildkälla: Aljazeera)

Sedan den sjunde oktober har palestiniernas liv i Västbanken förvärrats ännu mer. Den israeliska armén har låst in flera områden i Västbanken samtidigt som de har bombat Gaza (låt mig gissa, självförsvar?). De har också gjort att den södra delen av Västbanken inte har någon kontakt med den norra delen.

Bara under 2023 har israeliska bosättare och israeliska soldater mördat över 199 människor, och detta är innan oktober den sjunde.

Från och med oktober den sjunde, har mer än 120 människor mördats, där fler än 30 var barn.

Israels armé har ökat sina räder på Västbanken.

Flera palestinier arresteras utan anledning, schaktmaskiner förstör mer och mer vägar varje dag.

Fler bosättare är nu beväpnade och redo att attackera palestinier, deras attacker verkar inte minska någon gång snart.

Dessa attacker, hot, mord, förstöring av egendomar har nu fördubblats, och Israel tar upp mer och mer områden av Västbanken.



En israelisk schaktmaskin förstör vägar i Jenin, Västbanken (Bildkälla: Eye.on.Palestine)

Att något sådant sker 2023 och att ingen försöker stoppa det, får mig att tvivla på om mänskligheten håller verkligen på att utvecklas framåt.

För kom igen, sådant läser vi om på historielektionerna, för att det ska vara historia, det ska inte repeteras om. Men ändå händer det just nu, medan du läser.

Föreställ dig att vara livrädd för dina barns skull när de går till skolan, för du vet att de kan attackeras, arresteras eller även mördas närsomhelst.

Föreställ dig att du är orolig varje gång du ska lämna ditt hus, för du vet inte om du kommer tillbaka.

Föreställ dig att du blir förödmjukad och konstant attackerad i ditt eget hemland.

Föreställ dig att okända bosättare tar över dina olivgårdar som du har tagit hand om hela ditt liv medan regeringen stöttar dem.

Föreställ dig att alla dina rättigheter försvinner en dag, bara sådär.

Har du föreställt dig? Visst känns det hemskt? Men då kanske det känns hemskt att veta detta:

Palestinierna behöver inte föreställa sig.



En pojke som drar en annan pojke (9 år) till sidan av vägen efter att han sköts till döds av israeliska ockupationsstyrkor i Jenin, Västbanken (bildkälla: eye.on.Palestine)

Referenser

Egen kunskap

Gaza invånare

Palestinska invånare

Aljazeera

TRT world

The Palestine Academy

Vill du veta hela historien?

The Palestine Academy:



Hjältar som visar sanningen:



Kontakta oss:

Mail: palvision1948@gmail.com

Tel: 073 615 15 52
eller 070 754 96 90

